

DIGITALE LEZING

Heilige Alena

Zaterdag 24 april 2021 te 20u30.

GRATIS

Inschrijving verplicht via email naar CAKK-Alena@cae-kkk.be voor woensdag 21/04/2021 ten laatste.

Activiteit ter vervanging van het in 2020 door covid-19 afgelast begeleid bezoek aan de Sint-Denijskerk van Vorst, gepland i.s.m. de Davidsfondsafdelingen van Ukkel en Vorst, de Swaene en gesteund door de Erfgoed cel van Brussel.

De legende van Alena van Dilbeek of van Vorst is verbonden met de oorsprong van Vorst, de oude kerk van Sint-Denijs, de bewaarde abdijresten en Dilbeek.

Volgens haar 'Vitae' zou Alena in Dilbeek geleefd hebben in de 7de eeuw. Alena was de dochter van de Dilbeeks kasteelheer Levold (of Bevold of Harold) en woonde op een waterburcht. Nieuwsgierig geworden door het verhaal van haar vader over een vrome christelijke kluizenaar, die hij bij een jacht had ontmoet, ging Alena s' nachts door de bossen en over de Zenne de kluizenaar in Vorst opzoeken. Alena bekeerde zich, liet zich dopen en woonde 'regelmatig s nachts de mis bij. Haar heidense vader gaf zijn soldaten bevel haar tegen te houden. Alena werd bij een volgende nachtelijke wandeling door de soldaten achtervolgd en in het bos staande gehouden. Ze klampte zich vast aan een boom en sribbelde zo hard tegen dat haar een arm afgerukt werd. Ten gevolge van de verwondingen is Alena er doodgebloed. Dit gebeurde op 17 juni 640. Een engel bracht haar afgerukte arm naar de kluizenaar in Vorst.

De kluizenaar ging daarop Alena zoeken en liet haar in zijn kapel in Vorst begraven. Nadien gebeurden er bij haar graf allerlei mirakels. Zo werd de kerk een belangrijk pelgrimsoord. Ten gevolge van de mirakels hebben de heidense ouders van Alena in Dilbeek zich bekeerd en in de Dilbeeks dorpskom de parochiekerk Sint-Ambroisus laten bouwen. In de kerken van Dilbeek en Vorst zijn er relieken van de heilige Alena.

Haar graf bevindt zich nog steeds in een zijkapel van de parochiekerk Sint-Denijs van Vorst. In de kerk zijn er ook vele schilderijen in verband met haar leven en verering, en verschillende reliekschrijven.

De verschillende verhalen over Alena werden eeuwen na de feiten geschreven en werden zeer populair. In de 20^{ste} en 21^{ste} eeuw werden de verhalen kritisch bestudeerd. Ook de relieken werden in 2006 door het Kik en specialisten onderzocht.

Vorst was al een nederzetting in de 7^{de} eeuw, gegroeid aan de Geleytsbeek, een zijarm van de Zenne. In de 12^{de} eeuw werd er door de abdij van Affligem een priorij gesticht. In Dilbeek verwijzen tal van dingen naar Alena.

De digitale lezing staat zowel stil bij de fictie als de werkelijkheid. Er zal getracht worden om een antwoord te geven op de volgende vragen

'Wie was de heilige Alena? Wat is waar?'

Deze activiteit heeft logischerwijze plaats op zaterdagavond 24 april 2021 vanaf 20u30 omdat Alena s nachts de marteldood is gestorven.